

אוהב שלום ורודף שלום

כיצד היה אהרון אוהב שלום?
כשהיה רואה שני בני אדם מתקוטטים (רבים).
היה הולך לכל אחד מהם שלא מדעת חברו (בלי
שחברו ידע).
ואמר לו: ראה (את) חברך איך הוא מתחרט ומכה את
עצמו על שחטא לך
והוא (חברך) אמר לי (בקש ממני) שאבוא אליך
(ואבקש ממך) שתמחל לו (שתסלח לו).
ומתוך כך כשהיו פוגעים (פוגשים) זה בזה
(וכל אחד מהם היה בטוח שהשני מצטער ובקש
סליחה)
היו מנשקים זה את זה.

אהרון אוהב שלום ורודף שלום

ניתוח תוכן המדרש

חשיפת רצף הפעולות במדרש
בניית ענף לוגי ישר ע"י אם... אז מה קרה?
חשיפת הנחות, סיבות שבגללן כל מצב מוביל
לתוצאה הבאה
קריאה מלמטה למעלה אם... אז מה קרה עפ"י הכתוב במדרש
בין מצב לתוצאה - שואלים למה? מה הסיבה? מעלים השערות
בודקים את הקשר החדש של תנאים מספיקים ע"י קריאה :
אם ואם... אז....

אהרון אוהב שלום ורודף שלום



כך הייתה אומנותו של אהרן הצדיק:
היה שומע על שנים שהן מריבים, הלך אצל האחד ואומר לו: "פלוני, שלום עליך, רבי!" והוא
אומר לו: "שלום עליך, רבי ומורי, מה מבקש מורי כאן?" והוא אומר לו: "פלוני חברך שגרני
אצלך לפייסך, מפני שאמר אני סרحتי על חברי".
מיד אותו איש מהרהר בדעתו: "וכי כזה הצדיק בא אלי לפייסני?!!" והיה אומר לו: "רבי, אני
הוא שסרחתי עליו!" והלך אצל האחר ואמר לו כן. פגעו שניהם בדרך, זה אומר לזה: "ימחול
לי מה שסרחתי" וזה אומר לזה: "ימחול לי מה שאני סרחתי".

מסכת כלה פרק שלישי

מטרה שאפתנית של אהרון השכנת שלום בין איש לרעהו

וזאת כדי

- להרבות אהבה, שמחה וכבוד בין הבריות
- להביא אושר ושקט נפשי לבני אדם
- להתפנות לעבודת ה'
- ליצור חיבורים בין בני-אדם התורמים ליצירה ערכית משותפת.
- למנוע מחלות – קנאה, כעס, ריב גורמים לנזקים בגוף ובנפש.

מכשולים

1. כאשר אנשים רבים ביניהם הם מתקשים להקשיב לאחרים.
2. בשעת כעס אין רצון להפסיק מריבה.
3. כאשר אדם פגוע מחברו ראשו עסוק בנקמה.
4. בשעת מריבה יש איבוד שליטה עצמית ואין הקשבה.
5. אסור לשקר-יש צורך להגיד אמת.
6. אנשים עקשניים ולא מאמינים שרוצים בטובתם.

יעדי ביניים

1. פועלים לא בזמן מריבה אלא מחפשים זמן ומקום מתאים לדיבור.
2. יוצרים שם של אדם טוב ומוערך שמוכנים להקשיב לו.
3. פועלים מתוך אהבה וכנות
4. "מיפם" את המציאות ע"י אמירות חיוביות אחד על השני.
5. מסיטים את הראש לכיוון ראיית החיוב שבחבר.

אהרון פועל בדרך המוצעת ביעדי הביניים-
יוצר שם של אוהב שלום ורודף שלום – יוצר אמון בין בני אדם.

